



Opening Bakseizoen in 't Bakkes va Welte op 24 april



Het is al lang geleden dat we lekker in het zonnetje of onder het verkoelende bladerdak van onze hoogstamfruitbomen genoten hebben van een lekker stuk vla(ai) met een kop koffie of thee. Op dit ogenblik wordt er door de vrijwilligers hard gewerkt om alles in gereedheid te brengen voor het nieuwe bakseizoen dat op zondag 24 april van start gaat.

"Wanneer wordt er weer gebakken in 't Bakkes" is de vraag die onze vrijwilligers tijdens en na Corona regelmatig te horen kregen en dit betekent dat 't Bakkes in heel korte tijd zijn plekje in de Weltense gemeenschap (en ver daar buiten) verworven heeft. 't Bakkes va Welte in de Loorenhof is uitgegroeid tot de plek waar je een keer per maand op zondagmiddag, genietend van een stuk vla(ai) oude bekenden treft, nieuwe vriendschappen sluit, geniet van een prachtige lokatie in een schitterende omgeving, wegdroomt naar ver vervlogen tijden of juist overpeinst wat voor moois het leven ons nog kan brengen of gezellig meedeint op de nostalgische muziek van onze muzikanten. Je zou bijna zeggen: "Wat wil een mens nog meer?"



Pak je agenda en noteer meteen alle bakdagen voor 2022

- | | |
|----------------------------|---|
| Zondag 24 april | Opening bakseizoen, met de Waltine Kapel en Huub Eussen |
| Zondag 22 mei | Nationale Molendag, excursie Molen, Boomgaard, Bakkes |
| Zondag 26 juni | Eerste Lustrum, optreden van diverse gezelschappen |
| Zondag 17 juli | Met muziek van Paul van Loo |
| Zondag 21 augustus | Zomerfeest |
| Zondag 18 september | Weldesje Dreum, i.s.m. Waltine kapel |
| Zondag 2 oktober | Rozenkrans Processie met muziek van Herriemenie Miserabel |

We bakken iedere bakdag verse vla(ai) van Limburgse Kollenberger speltbloem die we betrekken van de Weltermolen.

De oven stoken we met sjanse (takkenbossen) uit hoogstamboomgaard de Loorenhof en van de wilgen rond de Weltervijver.

Naargelang het seizoen gebruiken we het fruit uit onze boomgaard.

Op een bakdag bakken we gemiddeld 80 tot 100 vlaaien en die gaan allemaal op.

Op 24 april wordt ook weer Weltesj Speltbroeëd gebakken.

Wij hopen dat we ook dit jaar weer geluk hebben met het weer en dat we je mogen begroeten in 't Bakkes va Welte.

De poort aan de Doom gaat om 13 uur open en sluit om 17 uur en de toegang is gratis

Afgelopen jaren is alles iets duurder geworden en daarom zijn de consumptieprijzen verhoogd naar € 1,75

Stuur deze nieuwsbrief vooral door naar al je vrienden en Like ons op Facebook.

Heb je een vraag of suggestie? Stuur dan even een mail naar jo@klavora.nl en je krijgt per kerende post een reactie.

Tot zondagmiddag 24 april in
't Bakkes va Welte in de Loorenhof,
de Doom 5 (Parkeerplaats supermarkt Plus),
6419 CW Welten.

www.deloorenhof.nl

facebook.com/loorenhof

Mocht het slecht weer zijn dan gaat de bakdag niet door. Kijk voor de zekerheid even op facebook of op onze website.
